

Actief Leven

Zeilen langs de Turkse zuidwestkust

Aan boord van het zeilschip GanGan



Wakker worden in een compleet verlaten baai. Nou ja, compleet verlaten... Loom steekt een enorme schildpad zijn kop uit het water. Draait zijn hoofd meer dan een kwartslag en is weer weg. Een vriendelijke man komt met een vissersbootje versgebakken brood brengen.

Het traditioneel gebakken brood is nog te warm, dus tijd genoeg om van een kopje koffie te genieten of een verkoelende duik te nemen. Dit is zomaar een ochtend aan boord van het zeilschip GanGan, dat vaart langs de Turkse zuidwestkust. Het schip wordt bemand door Germaine van Ballegooijen en Gerard van Genderen. Een Nederlands stel dat als een blok viel voor de charmes van de Egeïsche Zee en besloot het bedrijfje ZonnigZeilen op te zetten.

Hun banen in Nederland werden opgezegd. De jonge zeilers vertrokken naar Turkije en bieden nu middels hun Turkse schoener zeilvakanties aan. Geen vakanties waarbij enorme afstanden worden afgelegd of waarbij woorden als 'afzien' en 'strijden met de elementen' voorkomen. Gewoon genieten van het uitzicht en de kalmte van de zee, terwijl de GanGan zich door de wind laat leiden. Op het voor- of achterdek kun je dit alles in je opnemen, terwijl de gastvrouw heerlijke Turkse hapjes op tafel zet.

Germaine heeft zich in Nederland om laten scholen. Was zij vroeger voornamelijk werkzaam op kantoor, tegenwoordig weet ze als gediplomeerd schoonheidsspecialiste en masseuse hoe ze haar gasten in de watten moet leggen. De massagetafel op het achterdek wordt gebruikt voor hotstone- of klassieke massages. Na een dag zonnen en zwemmen kan je huid wel een oppepper gebruiken.

De GanGan is een 22 meter lange houten tweemaster. Type schoener, in het Turks een gület genaamd. De vier tweepersoonshutten aan boord zijn klein, maar knus en hebben elk een eigen toilet en wastafel. Er kan ook gedoucht worden: de kraan van de wastafel kan als handdouches worden gebruikt. Meestal maken de gasten echter gebruik van de buitendouches op het dek. Na het inzeppen een duik in de azuurblauwe zee nemen en alles en iedereen is weer fris en fruitig.

Het overdekte achterdek biedt plaats aan een ruime eettafel: eten met uitzicht. Verder aan boord voor de gasten om zich mee te vermaken zijn: snorkelspullen, luchtbedden, een kano, visgerei en een kleine bibliotheek. Op het schip kunnen camera's, telefoons en spelcomputers simpel worden opgeladen. Dus hoeft ook het thuisfront de mooie beelden niet te missen.

De Turkse zuidwestkust is vanaf het water van de Egeïsche Zee adembenemend mooi. Als Finland het land van de duizend meren is, dan mag dit deel van Turkije zich met recht het land van de duizend baaien noemen. Wanneer de motor zwijgt en de wind zich in de zeilen nestelt, daalt er een heerlijke rust neer over het dek. Het enige geluid is dat van de golven, die het schip kalm langs de Turkse kust voeren. De bergtoppen in de verte zijn hun sneeuwkap kwijt, het zonnetje

brandt op de huid.

Aan deze mythische kust is de historie overal terug te vinden. Elk eiland, elke baai bezit wel een ruïne van antieke Lyciërs, Romeinen, Byzantijnen, kruisridders of Ottomanen. De bekendste in deze omgeving zijn de circa 2500 jaar oude Lycische koningsgraven, die zich onder meer in de rotsen boven de havenstad Fethiye verheffen. Ooit was Fethiye een invloedrijke havenstad in het antieke Lycië, een stedenfederatie aan de Turkse zuidkust. De stad, toen Telmessos geheten, was opgedragen aan de god Apollo en gold als religieus centrum.

Het zeilschip doet eilandjes en plaatsjes aan met idyllische namen als Cleopatra Bay, Boynüz Bükü en Kapi Kreek. Germaine verrast de gasten met haar kookkunst. Haar Indonesische achtergrond verklaart de kookstijl die zij hanteert. Dit levert in combinatie met Turkse kruiden en

specerijen verrassende en vooral heerlijke gerechten op. De Turkse keuken wordt internationaal gezien als derde ter wereld, na de Franse en Chinese. Daarom wordt er 's avonds ook regelmatig gedineerd in typisch Turkse restaurantjes. Voor wie van vis houdt, is de kleine vismarkt van Fethiye een must. Je koopt je vis bij een van de handelaren (wel afdingen - zoals overal, dat hoort gewoon bij het spel) en laat deze vervolgens bereiden bij een van de omliggende restaurants. De vis is echt vers en de koks weten wel hoe ze die moeten klaarmaken. Of de vis wordt mee aan boord genomen en gebarbecued. Anders zou het mooiste moment van de dag gemist worden: wanneer de zon achter de heuvels zakt, het geluid van de oever verstomt en de zee verandert in een spiegel, zo glad. Het moment dat de turkooizen Turkse kust gaat slapen.

Dag 2

Na het ontbijt en een ochtendduik worden de zeilen opnieuw gehesen. Op weg naar Gemiler-eiland, ook wel Sinterklaaseiland genoemd. Verschillende kerken op dit eiland zijn gewijd aan de 'goedheiligman'. Het eiland vormt een natuurlijke haven waar men allerlei watersporten kan beoefenen. Na de lunch wordt koersgezet naar Aquarium Bay voor de nacht. Deze baai doet haar naam eer aan en heeft een fascinerend onderwaterleven.



Dag 3

Het badplaatsje Oludeniz is beroemd door het parasailen. Vanuit de lucht is er een adembenemend uitzicht op de lagune. Fascinerend om te doen, maar ook om vanaf de veilige grond te bewonderen. Iedereen kan hier relaxen, de lagune verkennen of een sprong in het diepe wagen. Vervolgens staat Butterfly Valley op het programma. Afhankelijk van het seizoen zijn hier duizelingwekkend veel vlinders te bezichtigen. Zeer de moeite waard, vooral in combinatie met de ondergaande zon.



Dag 4

Heel vroeg in de ochtend zeilt de GanGan naar Tersane, een bijzondere baai verscholen achter een eiland. Rond dit eiland worden vaak spelende dolfijnen waargenomen. Eenmaal voor anker is er tijd voor schoonheidsbehandelingen en massages. 's Avonds gaat de barbecue op het strand aan. Vaste 'bewoners' van het eiland fungeren de volgende dag als een levende wekker: Twee uilen en een boer met zijn schapen luiden het ochtendgloren in.

Dag 5

Misschien lukt het om een grote vis te vangen voor het diner. De GanGan passeert namelijk een zeer rijke visgrond. Niets gevangen? Niet getreurd, want het schip gooit zijn anker uit in Kapi Creek, waar erg smakelijke maaltijden bereid worden en het uitzicht bijzonder fraai is.



Wat is een blue cruise?

De trip die ZonnigZeilen aanbiedt wordt ook wel de blue cruise genoemd. De azuurblauwe kleur van het water langs de Turkse kust is hier verantwoordelijk voor. Turkije heeft een kustlijn van maar liefst 8.333 kilometer. In het zuidwesten bestaat deze lijn uit een schat van inhammen, baaien, grotten, stranden en eilandjes waar je elke nacht privé kan ankeren. Terwijl je van de natuur geniet tijdens het zeilen waan je je in het paradijs.

Ooit is deze vorm van reizen ontstaan doordat een visser zijn vissersboot ombouwde. Hij was ervan overtuigd dat zijn vrienden en familie de schoonheid van de omgeving moesten zien. Deze mooie plekken langs de kust kunnen namelijk alleen per schip worden bereikt.

Cruise met de GanGan

Dag 1

Op het vliegveld van Dalaman staat een vriendelijke chauffeur klaar om de gasten naar de opstaphaven van de GanGan te brengen. Na een welkomstcocktail vertrekt het schip richting open zee. De eerste nacht wordt doorgebracht in de prachtige baai van Boynüz Bükü. Het thuis van de schoonmaakvisjes, die – ook al kietelt het een beetje – de huid zuiveren.



Dag 6

Dalyan staat vandaag op het programma. Dit bijzondere natuurgebied, dat ook wel de Turkse Biesbosch wordt genoemd, is de broedplaats van de met uitsterven bedreigde Caretta-schildpad. Ook zijn hier de beroemde koningsgraven van Caunos te bezichtigen. Het hoogtepunt van de delta is echter een duik in het modderbad. Wie wil er nu niet tien jaar jonger uitzien?

Dag 7

Op de terugweg naar Fethiye wordt er gestopt bij Flat Islands. Waarschijnlijk de meest gefotografeerde plek van Turkije, maar 's avonds is het er heerlijk rustig. Hier worden traditionele pannenkoeken verkocht, gevuld met honing, chocola en banaan of met spinazie en feta.

Dag 8

De GanGan zoekt een van haar thuishavens op. Ditmaal in Gocek, het Monaco van Turkije. Dit is een klein gezellig dorp met veel winkeltjes, cafés, restaurants en een boulevard waar men zich de ogen uitkijkt vanwege de luxe jachten. Daarnaast kan men oog in oog komen te staan met sterren zoals Shakira, Bill Gates en Brad Pitt.

Vanaf hier is het maar een half uurtje met de bus naar het vliegveld. Of nog een week langer blijven..., lijkt ineens niet meer zo'n heel gek plan...



Unieke lezersaanbieding!

Tweeweekse droomreis! Aanbieding vanaf € 600,- per persoon

**Inclusief gratis schoonheidsbehandeling of hotstone-massage
14 dagen Turkije = 7 daagse zonnige zeilcruise + 7 dagen
verblijf aan land in een knus appartementencomplex in Fethiye**

**7 daagse zeilcruise! Aanbieding vanaf € 490,- per persoon
Inclusief gratis schoonheidsbehandeling of hotstone-massage**

**Deze aanbiedingen zijn exclusief vliegpreis. Voor de voorwaarden en
voor meer informatie over de zeilcruise en het appartement kun je
kijken op:**

www.zonnigzeilen.nl/aanbieding

Of bel met Germaine, tel: 0090 53 83 678 999



Zeilen met de GanGan en activiteiten in het zeilgebied

Op de website van ZonnigZeilen.nl is nog veel meer informatie te vinden. Niet alleen over het zeilen, maar ook over de beauty- en massagepraktijk van Germaine, het weblog over de belevenissen en fraaie beelden van de omgeving.

Wat valt er nog meer te zien en te doen?

Kayaköy

Een oud Grieks dorp dat sinds 1923 veranderd is in een spookstad van 1500 verlaten huizen. Indrukwekkend om doorheen te wandelen. Het aangrenzende dorpje heeft restaurants waar je heerlijk kan eten. De lokale bevolking biedt souvenirs, thee en Turkse hapjes aan.

Duiken

ZonnigZeilen werkt samen met een Padi-duikschool. De cruise is te combineren met duiktrips. Dit geldt voor geofende duikers, maar zeker ook voor beginners. Plekken zoals Aquarium Bay en Katrancı Bay hebben voor alle niveaus bijzonder veel te bieden.

Tlos

Tlos is een van de oudste Lycische steden. Het plaatsje ligt op een berg en is al van verre zichtbaar. Het is vooral in het voorjaar indrukwekkend vanwege de met sneeuw bedekte toppen van de bergen. Deze steken hoog boven het theater van Tlos uit.

Wildwaterkanoën

In de bergen van Dalyan loopt de Dalaman-rivier. Een must voor de durfal. Na uitgebreide instructies kan men de wildkolkende rivier proberen te bedwingen. Tijdens de rustige stukken van deze wilde rit zal het adembenemende uitzicht zeker bevallen.

Saklikent

De Saklikent-kloof is een bijzondere ervaring. Het pad tussen de rotsmassa is maar liefst 12 kilometer lang. Via loopbruggen en rotsen kan een wandeling worden gemaakt in de koele kloof. De geofende wandelaar kan eventueel nog verder. Op de riviervlonders wordt verse forel geserveerd.